

**Van:** Vos < >

**Verzonden:** donderdag 20 maart 2025 11:56

**Aan:** Griffie Hoorn <[griffie@hoorn.nl](mailto:griffie@hoorn.nl)>

**Onderwerp:** Hollandia

**(!) Deze e-mail is afkomstig van buiten de organisatie. Kijk goed of je de links en bijlagen kunt vertrouwen.**

Hollandia hoort thuis in het Julianapark – en nergens anders!

Stel je voor: een zondagochtend in Hoorn. De dauw hangt nog boven het veld, de eerste jeugdteams rennen enthousiast de groene mat op, ouders langs de lijn met koffie in de hand. Dit is Hollandia. Dit is het Julianapark. Dit is een vereniging met een ziel, een club die generaties heeft grootgebracht, talenten heeft ontwikkeld en bovenal een thuis is voor jong en oud.

Hollandia is niet zomaar een voetbalclub. Het is een plek waar sport en gemeenschap hand in hand gaan. Hier worden vriendschappen gesmeed, hier leren kinderen discipline en respect, hier vinden mensen steun als het leven even tegenzit.

En soms is Hollandia letterlijk een plek van leven en dood. Zoals die ene keer dat een deelnemer van de Bikkeltraining in elkaar zakte. Paniek? Ja. Maar gelukkig was daar de AED van Hollandia. Binnen enkele minuten werd een leven gered. Dit is niet zomaar een club. Dit is een onmisbaar baken van veiligheid, gezondheid en saamhorigheid.

Een verhuizing zou alles wat Hollandia in tientallen jaren heeft opgebouwd in gevaar brengen. Het Julianapark is niet alleen een locatie het is een thuis, een fundament. Een club als Hollandia verplaats je niet. Die houd je op de plek waar het hoort, waar de geschiedenis ligt, en waar de toekomst verder gebouwd wordt.

Hollandia móét in het Julianapark blijven. Voor de sport. Voor de gemeenschap. Voor Hoorn.

Mvg, Ronald Vos